

# Voorbeelden om te volgen



Openingsavond “De Akker”

23 augustus 2021

## **Zingen:** Psalm 130:3,4

Ik blijf de HEER verwachten;  
mijn ziel wacht ongestoord.  
Ik hoop, in al mijn klachten,  
op Zijn onfeilbaar woord.  
Mijn ziel, vol angst en zorgen,  
wacht sterker op de HEER,  
dan wachters op de morgen;  
de morgen, ach, wanneer?

Hoopt op den HEER, gij vromen.  
Is Israël in nood,  
er zal verlossing komen;  
Zijn goedheid is zeer groot.  
Hij maakt, op hun gebeden,  
gans Israël eens vrij  
van ongerechtigheden.  
Zo doe Hij ook aan mij.

## **Opening**

### **Gebed**

**Zingen:** Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad.  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad.  
Uw Woord is een lamp, Uw Woord is een licht,  
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

### **Lezen:** Filippenzen 3:12-21

*Niet dat ik het al gekregen heb, of al volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs van de roeping Gods, die van boven is in Christus*

*Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.*

*Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders; van wie ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn; welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.*

**Meditatie:** Voorbeelden om te volgen (ds. J. Visser)

**Zingen:** Psalm 42:1,5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
schreeuwt niet sterker naar 't genot  
van de frisse waterstromen,  
dan mijn ziel verlangt naar God.  
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER.  
God des levens, ach, wanneer  
zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
in Uw huis Uw naam verhogen?

Maar de HEER zal uitkomst geven,  
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
'k Zal in dit vertrouwen leven,  
en dat melden in mijn lied.  
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht  
zingen, daar ik Hem verwacht;  
en mijn hart, wat mij moog' treffen,  
tot de God mijns levens heffen.

## **Mededelingen**

**Zingen:** Psalm 43:3

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,  
en breng mij, door die glans geleid,  
tot Uw gewijde tente weder.

Dan klimt mijn bange ziel gereder  
ten berge van Uw heiligheid,  
daar mij Uw gunst verbeidt.

## **Sluiting**

**Zingen:** Neem mijn leven, laat het, Heer  
Neem mijn leven, laat het Heer,  
toegewijd zijn aan Uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot Uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van Uw wet.

Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot Uwe troon,  
dat uw Heil'ge Geest er woon'.